

Allen van harte welkom en een heel goede en gezegende dienst toegewenst!

Meebelevan kan ook via defontein058.nl en kerkdienstgemist.nl



DE FONTEIN

Zondag 6 oktober - Israëlzondag

Voorganger ds. Jouke Telgenhof
Ouderling Bram Dekker
Diaken Gjalt Mollema
Begeleiding Guus Wolters
Gebedsteam Pytsje Dijkstra en Menno van der Wal
Deze zondag is er oppas, kindernevendienst en tienerdienst

Oorlog of vrede? En hoe dan?

Met alle spanning en strijd in Israël en het Midden-Oosten vond ik het lastig om vorm te geven aan deze dienst. En toch is het nodig. We zingen uit het liedboek van Israël (de Psalmen) en lezen het evangelie van Jezus Christus. Een Jood met goed nieuws voor alle mensen en in het bijzonder voor de kinderen. Iedereen is welkom bij Hem. Hij laat ons weten dat we als kinderen moeten worden. Alleen dan kunnen we het Koninkrijk van God ontvangen. Dat geeft hoop. Het wandkleed (klaagmuur) hangt deze zondag aan de muur en tijdens een moment van gebed mag je daar jouw gebedsintenties plaatsen. Bid je mee om een gezegende en inspirerende dienst?

Liturgie

Welkom door kerkenraad
Gezang 434: 1, 2 en 5 (*Lof zij de Heer*)
Bemoediging en groet
Elb. 38 (*Israël verheug u in uw Maker*)
Gebed voor Israël en de wereld
Psalm 87: 1-4 (nieuwe berijming)
Belofte: een goddelijk geheim (Romeinen 11:25-36)
Gezang 21: 1 en 7 (*Alles wat adem heeft*)
Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment
Kinderlied (*Hij alleen*)
Bijbellezing Marcus 10:13-16
ELB. 192 (*Als God zijn stem doet horen*)
Thema: voor wie is het Koninkrijk (met moment om gebedsintentie in kleed te plaatsen)
Psalm 2: 1 en 2 (nieuwe berijming)
Dank en voorbede
Collecte (bij de uitgang)
Opw. 262 (*Sta op o kind'ren van Israël*) en
ELB. 195 (*Gods volk wordt uitgeleid*)
Zegen en gezongen 3x amen

Bloemengroet en meeleven

Bloemen
De bloemen gaan met een groet uit de gemeente naar Saapke v.d. Wal.

Uit de kerkenraad

Kerkenraadsvergadering
Maandag 7 oktober vergadert de wijkkerkenraad. Mocht u zaken hebben die besproken moeten worden, dan kunt u dit doorgeven aan de scriba.
E: scriba@defontein058.nl
Guus Yska, scriba

3e Zondag van de herfst: Psalm 8

*'Heer, onze Heer,
groot is uw macht,
overal op aarde!'*
Psalm 8: 2 en 10 (BGT)

Diaconie

Collecte

Bankrekeningnr. diaconie: NL37 INGB 0000 8448 06 t.n.v. Diaconie PG Leeuwarden o.v.v. collecte 1 of 2.
U kunt uw giften ook geven via de Appostel App of scan de QR-code.



Collectedoelen

1e: Diaconie en kerk
2e: PKN – Werelddiaconaat, Kerk en Israël
Jongeren bouwen aan een cultuur van vrede
Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden. Ze spreken verschillende talen, zijn opgegroeid in een andere cultuur en gaan naar aparte scholen. In het regulier onderwijs is weinig aandacht voor conflictoplossing en een gedeelde samenleving. Kerk in Actie steunt het werk van partnerorganisatie Sadaka-Reut die gezamenlijke activiteiten organiseert op middelbare scholen en universiteiten. Jongeren van verschillende nationaliteiten gaan met elkaar in gesprek en leren elkaar beter kennen. Ze horen verhalen over elkaars geschiedenis en ontdekken dat onderling begrip veel verschillen kan overbruggen.

Jeugd en Jongeren

Kindernevendienst

Jezus, Mozes en Elia (Mattheüs 17:1-13)
Het verhaal vandaag laat zien van wie Jezus zijn macht heeft gekregen.

Musical Jozef

Een musical met jou in de hoofdrol!
Ben je tussen de 6 en 12 jaar en lijkt het jou ook zo leuk een keer te schitteren in een musical? Nou, dat kan! Op 12 oktober verzorgt theatergroep De Vliegende Speeldoos een heel bijzonder, leuk en flitsend programma, waarbij we in maar liefst één dag een musical gaan instuderen! De dag begint om 12.30 uur voor alle kinderen van groep 3 t/m 8. De voorstelling van de musical begint om 18.30 uur en zal tot ca. 20.00 uur duren. Waar? In het gebouw De Schakel, Havingastate 7 in Leeuwarden. Wil je meedoen, geef je dan op bij Hilda Meijering of Christina Dekker.

Gebed

Agenda Gebedswerk

Maandag 7 oktober, 14.30 uur: gebedskring bij Pytsje Dijkstra.
Dinsdag 8 oktober, 19.15-20.15 uur: gebedskring bij fam. Brouwer.

Vrijdag 11 oktober, 19.30-20.30 uur: Uitzichtgemeente, Archipelweg; samen bidden voor de situatie in Israël en Gaza.

Gebed gevraagd voor de vervolgde kerk in Nepal

Bid om volharding voor Nepalese christenen. Extremistische hindoes willen een hindoestaat van Nepal maken, waardoor vervolging sterk toeneemt. Onlangs arresteerde de politie vier christenen in de provincie Madhesh, omdat ze het evangelie verkondigden. In hetzelfde gebied besloot een groep extremisten Bijbels te verbranden. Bid om bescherming en moed voor de christenen in dit gebied.

Taakgroep Ouderen

Uitnodiging

Graag nodigen we u uit voor onze Ouderenmiddag op maandag 14 oktober om 14.30 uur in De Fontein. De meditatie wordt verzorgd door ds. Jouke Telgenhof. Muzikale medewerking is er van het Gemengd Koor "Jubilate" uit Engelum.

Via een collecte wordt er aan het eind van de middag een bijdrage voor de gemaakte kosten gevraagd. Als u niet voor eigen vervoer kunt zorgen, kunt u, vroegtijdig, contact opnemen met Tiny Dijkstra. Als u met de taxi komt kunt u het beste afspreken dat u om 17.15 uur weer naar huis wordt gebracht.

Taakgroep Missionair

Israëlzondag is dé dag om de boodschap van Gods trouw aan Israël te delen met jong en oud. Dat kan onder meer door onderstaande uit te delen in onze gemeente. Speciale uitgave 'Vrede voor Jeruzalem' vindt u op de stoelen en op de statafels 'Isreality magazine voor jongeren en TOV voor kinderen. *Gebedenboekje* met 7 weken gebeden voor Israël iedere dag.

Algemene berichten

Vakantiebureau

Het Vakantiebureau organiseert een gratis Seniorenmidweek van 9 t/m 13 december 2024. De midweek is bedoeld voor senioren die mobiel zijn en geen zorg nodig hebben. (Zie voor meer informatie in het magazine op pag. 13). Deelnemers kunnen zich aanmelden bij de diaconie en ook voor vragen kunt u hier terecht.

Ontmoetingsdag 'Als kanker je raakt' in Leeuwarden

Op zaterdag 9 november 2024 organiseert de stichting Als kanker je raakt een ontmoetingsdag. Deze laagdrempelige dag is voor mensen met kanker, hun naasten, nabestaanden en andere belangstellenden. De dag vindt plaats in De Fontein, Goudenregenstraat 77, 8922 CP Leeuwarden. De dag is van 10.30 tot 15.00 uur en aan deelname zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie en/of inschrijven: ga naar onze website www.alskankerjeraakt.nl. Of neem contact op met Helena Telgenhof. Van harte welkom!

Gemeenteavond op 14 oktober

De afgelopen periode heb ik als predikant met meerdere mensen gesproken over homoseksualiteit. Als kerkenraad lijkt het ons goed om over dit thema in gesprek te gaan op een gemeenteavond op maandagavond 14 oktober. Afhankelijk van de belangstelling kiezen we een zaal. De avond begint om 19.30 uur en inloop vanaf 19.15 uur met koffie en thee plus wat lekkers. De inleiding wordt verzorgd door pastor Irene en ds. Jouke. Wat staat er in de Bijbel en hoe zijn we de afgelopen decennia als kerk en samenleving met dit thema en elkaar omgegaan? Na een korte pauze gaan we in gesprek en ronden af om 21.00 uur met een drankje en wat lekkers. We zorgen samen dat de avond door iedereen als veilig wordt ervaren. Stemmen over iets doen we niet, wel willen we elkaar waar nodig beter leren kennen en begrijpen met als bron en basis de liefde van de Heer.

Schoenendoosactie

Ook dit jaar doet onze gemeente weer mee met de schoenendoosactie! Vanaf vandaag gaat de actie weer van start. We willen zoveel mogelijk schoenendozen vullen om veel kinderen blij te kunnen maken! Hoe kan je meedoen? De folders liggen klaar in de hal waarop staat hoe je de doos mag versieren en vullen. Enkel een financiële bijdrage geven? Ook dit is welkom. Tot 10 november kun je de gevulde dozen op het podium in de kerk neerzetten. Bij vragen kan je contact opnemen met *Christina Dekker of Marian van der Wal*.

Smoelenboek

Er wordt gewerkt aan een smoelenboek voor De Fontein! Wie wil, kan na de zondagse dienst op de foto in de kerkzaal. Wat is de bedoeling?

1. U komt per huishouden op de foto (neem dus thuiswonende kinderen mee!)
 2. Het wordt een papieren versie, denk aan het formaat wijkgids. De foto's worden niet voor andere doeleinden dan het smoelenboek gebruikt.
 3. Elk huishouden kan een papieren smoelenboek mee naar huis nemen. We hopen het voor de Kerst klaar te hebben.
 4. Het is voor nieuwe gemeenteleden, maar ook voor oudgedienden een mooie manier om namen bij gezichten te leren.
 5. We zullen het boekje jaarlijks updaten.
 6. Deelname is niet verplicht. Wilt u niet in het smoelenboek, dan is dat geen probleem.
 7. Heeft u al een mooie, redelijk recente foto, dan mag u die ook naar ons toesturen met de namen erbij.
- Belangrijk: wanneer u een foto door ons laat maken of er eentje aanlevert, gaat u akkoord met het publiceren ervan in het smoelenboek.

Jolanda Postma, Wiepie en Fokalisa Haisma

Kerkdiensten

Zondag 6 oktober, 19.00 uur

Cantatedienst in de Grote Kerk

Zondag 13 oktober, 09.30 uur

Pastor Pieter Knijff uit Raard m.m.v. Impuls