

Allen van harte welkom en een heel goede en gezegende dienst toegewenst!

Meebeleven kan ook via defontein058.nl en kerkdienstgemist.nl



DE FONTEIN

Zondag 17 november

Voorganger ds. Jouke Telgenhof
Ouderling Sjoerd Wijnsma
Diaken Allen
Begeleiding Guus Wolters
Gebedsteam Menno van der Wal en Pytsje Dijkstra
Deze zondag is er oppas, kindernevendienst en tienerdienst

Bij de diensten

De komende diensten hoop ik voor te gaan en me met u en jou te verdiepen met hoofd en hart, en toewijding aan de Heer. Heb je inspiratie, een lied of getuigenis om te delen, laat het weten.

Zondagochtend vieren we het avondmaal en lezen we 1 Thessalonicenzen 4 met als thema: samen met Jezus in leven en sterven (vs 14). Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar lezen we verder in 1 Thessalonicenzen 5 met als thema: troost en steun elkaar (vs 11).

Liturgie

Welkom
Lied Psalm 84: 1 en 2
Bemoediging en groet
Lied Psalm 100: 1, 2 en 4
Gebed
Leefregel 1 Thessalonicenzen 4: 1-12
Gezang 449: 3, 4 en 5 (*Heer, waar dan heen*)
Gebed
Kindermoment en Kinderlied *De liefde*
Bijbellezing 1 Thessalonicenzen 4: 13-18
Opwekking 665 (*Ooit komt*)
Preek "**samen met Jezus in leven en sterven**"
Viering Avondmaal
Gereedmaken tafel:
Gezang 360: 1 en 3 (*Heer, wij komen vol verlangen*)
Breken brood en schenken wijn
Tijdens HA medley Psalm 23 en evt. Psalm 23 (Frysk)
Dank en voorbede
Lied 769: 1 en 6 (*Eens als de bazuinen klinken*)
Zegen (*3x gezongen amen*)

Bloemengroet en meeleven

Bloemen

De bloemen gaan deze zondag als een groet van de gemeente naar Gerjan Dekkema.

Zieken

Bij Gerjan Dekkema is een grote niertumor gevonden met enkele uitzaaingen. Onderzoek voor de juiste behandeling is gaande. De zorgen zijn groot en daarom vraagt Gerjan met zijn vrouw Sanne om gebed. We denken ook aan hun dochtertjes Marit en Femke. Een bericht van meeleven en bemoedigen is welkom.

Jellie van Dijk is afgelopen zondag in huis gevallen en heeft haar sleutelbeen gebroken en wordt aanstaande woensdag geopereerd.

9e Zondag van de herfst: Psalm 16

*'Bescherm mij, God,
bij u ben ik veilig.
Ik zeg tegen u:
U bent mijn Heer,
ik vind mij geluk alleen bij u.'*
Psalm 16 : 1 en 2 (BGT)

Huwelijksjubileum

Als wijkgemeente feliciteren wij Peter de Vries en Irene de Vries-Waterham met hun 25-jarig huwelijksjubileum D.V. dinsdag 19 november. Wij wensen hun en verdere familie een blijde en feestelijke dag toe.

En we feliciteren Germen van IJs en Saakje van IJs-Lemstra met hun 55-jarig huwelijksjubileum D.V. donderdag 21 november. Ook wensen wij hun en verdere familie een blijde en feestelijke dag toe.

Bedankt

Dankbaar en blij mochten wij 9 november jl. ons 45-jarig huwelijksjubileum vieren. Van veel gemeenteleden mochten we felicitaties ontvangen in de vorm van prachtige kaarten of op een andere wijze. Het was hartverwarmend! Hartelijk dank daarvoor.
Gjalt en Margreet Mollema

Verhuizing

Ik wil jullie even laten weten dat ik op 29 november 2024 ga verhuizen. Dit adres is een zelfstandige huurwoning. De bedoeling is dat Ina hier ook komt wonen in een eigen appartement waar ze 24-uurs verzorging kan krijgen. Maar wanneer is nog onduidelijk, de prognose is begin volgend jaar. Tot die tijd blijft Ina wonen in zorgcentrum De Batting in Harlingen.
Piet Rozenga

Diaconie

Collecte

Bankrekeningnr. diaconie: NL37 INGB 0000 8448 06 t.n.v. Diaconie PG Leeuwarden o.v.v. collecte 1 of 2.
U kunt uw giften ook geven via de Appostel App of scan de QR-code.

Collectedoelen

Avondmaalscollecte: Driestroomhuis Kien
1e: Diaconie en kerk
2e: ZWO project - Moldavië



Viering Heilig Avondmaal

Deze zondag vieren we weer de Maaltijd van de Heer. Naast het 'gewone' avondmaalsbrood staat op de avondmaalstafel een schotel met '*glutenvrij avondmaalsbrood*' voor mensen met een coeliakie- of glutenallergie. Bent u/jij niet in de gelegenheid de kerk te bezoeken, dan wordt u/jij hartelijk uitgenodigd het Heilig Avondmaal actief met ons mee te vieren via livestream of de radio. Om de band met thuis tot uitdrukking te brengen zal aan het begin van de dienst door de diaken de 'kaars van verbondenheid'

worden ontstoken. Doet u of jij actief mee? Zet dan een klein stukje brood, een glaasje wijn of druivensap klaar en wees met ons verbonden door thuis ook een kaars aan te steken en zo het Avondmaal van harte met ons mee te vieren!

U en jij bent genodigd!

Avondmaalscollecte Driestroomhuis Kien (Goutum)

KIEN biedt een veilige 24-uurs opvang voor moeders en soms ook vaders die door aanleg en/of omstandigheden ondersteuning nodig hebben bij het leiden van hun eigen leven en dat van hun kindje. Dit kunnen zowel meerderjarige als minderjarige moeders zijn, alleenstaand of samenwonend.

Van harte aanbevolen!

Jeugd en Jongeren

Kindernevendienst - Liefde is...

Paulus zegt dat zonder liefde alles zinloos is, en hij vertelt wat liefde is (1 Korintiërs 13:1-7 en 13:13).

Jongeren Meetup

Op 21 november ontmoeten de jongeren elkaar weer in De Fontein. De jongste A4Y groep zijn de jongeren die in de brugklas zitten. De leiding hiervoor is in handen van Auke Wietze en Sybina Bosma. De tieners daarboven hebben A4Y onder leiding van Cor en Hilda en vanaf 16+ wordt de groep geleid door Peter en Irene.

We starten om 18 uur met een maaltijd, samen met de groep van de Alphacursus. Mocht je interesse hebben voor één van deze groepen of informatie willen, mail dan naar jeugdengongeren@defontein058.nl.

Gebed

Agenda Gebedswerk

Maandag 18 november, 14.30 uur: gebedskring bij Hanny Wielenga, Nijlânsdyk 207B.

Dinsdag 19 november, 9.45 uur: Women to Women, bij Anneke de Jong, Waarlamke 19, Dronryp.

Vrijdag 22 november, 19.30-20.30 uur: Bethelkerk, Huizumerlaan; samen bidden voor de situatie in Israël, Gaza en Libanon.

Nieuw: Gebedsdoos

Sinds begin deze maand staat het gebedsdoosje elke zondag op de statafel onder de klok. In het doosje kan een ieder -eventueel anoniem- een gebedsverzoek deponeren; het Gebedsteam neemt dat gebed mee in hun gebeden in de week daarna. Van harte uitgenodigd!

Taakgroep Vorming & Toerusting

Bijbelverkenning

Iedere derde dinsdagmiddag van de maand (19/11) komen we samen in zaal 3 van 14.30 tot 16.00 uur om mee te reizen met Abram en Sarai. We zijn aangekomen in Egypte waar de Farao Sarai als vrouw wil hebben (Genesis 12). Hoe komt de situatie zo complex en wie redt hen daaruit? In de maand december (17/12) lezen we over de scheiding tussen Abram en Lot. Kies jij wat jou mooi lijkt of wat God je belooft? Welkom, ook als je nog niet eerder bent geweest of wilt verkennen. Neem

je eigen Bijbel mee. Leuk als je een andere vertaling leest dan de NBV21. *Ds. Jouke Telgenhof*

Duurzaamheid

Container Vonk!

De minicontainer voor het verzamelen van kaarsresten is woensdag gebracht. Deze staat onder de tafel naast de ingang waar meer spullen worden verzameld. Op de tafel boven de container staat een kaars die gemaakt is van kaarsresten. Deze ontving De Fontein om ons een indruk te geven wat ze zoal maken. U wordt van harte uitgenodigd uw kaarsresten voortaan mee te nemen en te deponeren in de daarvoor bestemde minicontainer.

Algemene berichten

Dankdienst 25-jarig huwelijk van Peter en Irene de Vries

Op 19 november a.s. vieren Peter en Irene dat zij 25 jaar geleden met elkaar in het huwelijksbootje stapten. Dit heugelijk feit willen ze gedenken en vieren in De Fontein met een dankdienst op zaterdagmiddag 23 november. Vooraf is er koffie/thee met wat lekkers. Vanaf 14.45 uur bent u, gemeenteleden, naast familie en vrienden, hiervoor welkom in De Fontein waarna om 15.30 uur de viering zal starten o.l.v. ds. Alfons van Vliet met op het orgel Karel Johan Bijlsma. De dankdienst op 23 november is live te volgen en beschikbaar tot zondagavond 24 november.

Taizéviering

Zondagavond 24 november is er om 19.30 uur een Taizéviering in De Fontein. Houd u van rust en stilte en het zingen van liederen, dan is dit een aanrader! Het thema is deze keer 'rust vinden bij Jezus'.

Alpha

Donderdag 21 november koken we niet alleen voor de Alphagroep maar ook voor de jongeren van A4Y. Dat is best een grote groep van ongeveer 50 mensen. Nu leek het ons leuk en ook praktisch om dit met mensen uit onze gemeente samen te doen. We willen die avond graag pannenkoeken serveren.

Wie zou er voor deze avond een stapel pannenkoeken willen bakken? Mag heel gevarieerd, met spek, kaas, appel of naturel. En die stapel dan 21 november tegen 17.30 uur in de kerk brengen. Je kunt je opgeven bij Hanneke van Vliet tot en met zondag 17 november. Of spreek haar na kerktijd aan. Alvast heel erg bedankt.

Afwezigheid pastor

Pastor Irene de Vries is afwezig van 14 t/m 25 november.

Kerkdiensten

Zondag 17 november, 19.00 uur

Avondgebed in de Grote Kerk

Zondag 24 november, 09.30 uur

ds. Jouke Telgenhof, laatste zondag kerkelijk jaar