

Allen van harte welkom en een heel goede en gezegende dienst toegewenst!

Meebeleven kan ook via defontein058.nl en kerkdienstgemist.nl



Zondag 30 maart 2025 - Heilig Avondmaal

Voorganger ds. Jouke Telgenhof
Ouderling Guus Yska
Diaken allen
Begeleiding Henk Visser
Gebedsteam Menno v.d. Wal en Jacqueline van Bruggen
Deze zondag is er oppas, kindernevendienst en tienerdienst.

Afscheid nemen

Komende zondag breken we het brood en schenken de wijn als zichtbaar teken van Jezus liefde voor ons. We ontvangen het in geloof. We sluiten de prekenreeks over Jozef af met het thema: *Afscheid – Genesis 50*. Jakob en Jozef bereiden zich voor op hun sterven en daarna. Zo kan de familie afscheid nemen. Hoe wil jij dat afscheid wordt genomen en waar is jouw laatste rustplaats voor je lichaam?

Liturgie

Liederen vooraf: Joh de Heer 150: 1, 3 (*Welk een vriend*) en Joh de Heer 210 (*Kom tot uw Heiland*)
Welkom
Psalm 116: 1, 2, 3 (*God heb ik lief*)
Stil gebed, bemoediging en groet
Psalm 116: 4,5,6
Gebed voor de wereld
Lied 558: 1, 4, 10 (*Jezus om uw lijden groot*)
Geloofsbelijdenis 12 artikelen
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Kindernevendienstproject *In de tuin*, projectlied
Bijbellesing Genesis 50
Psalm 103: 6, 7 (*De mens is aan het sterven*)
Preek: Afscheid nemen
Psalm 73: 9 en 10 (*Nu blijf ik voor altijd*)
Vorbereiding tafel Heilig Avondmaal we zingen Lied 575: 1, 3, 6 (*Jezus leven*)
Enkele woorden over instelling Avondmaal en tafelgebed
Dank en voorbede
Enkele mededelingen
Gezang 476: 1, 2, 3 (*Eeuwig Woord*)
Zegen + 3x gezongen amen
Collecte: vindt plaats bij de uitgang

Bedankt!

Heel hartelijk dank voor de aandacht en warme gelukwensen voor mijn 90^e verjaardag. Het mooiste is dat wij allemaal in Gods Liefde geborgen zijn.
Hartelijke groet, *Lykle Tromp*

Kerkenraad

Kerkenraadsvergadering

Maandag 7 april vergadert de wijkkerkenraad. Mocht je zaken hebben die besproken moeten worden, dan kun je dit doorgeven aan de scriba. E: scriba@defontein058.nl
Guus Yska, scriba

4e Zondag van de 40 dagen: Psalm 34 : 1-11 DE FONTEIN
*'Altijd wil ik de Heer danken,
elke dag zing ik een lied voor hem.'*
Psalm 34 : 2 (BGT)

Diaconie

Collecte

Bankrekeningnr. diaconie: NL37 INGB 0000 8448 06 t.n.v. Diaconie PG Leeuwarden o.v.v. collecte 1 of 2. U kunt uw giften ook geven via de Appostel App of scan de QR-code.



Collectedoelen

Avondmaalscollecte: Wender
1e: Diaconie en kerk
2e: Kerk in Actie Werelddiaconaat Colombia
Kinderen in achterstandswijken weerbaar maken
Kindernevendienst: Stichting Jarige Job

Uitnodiging tot viering van het Heilig Avondmaal

Deze zondag vieren we weer de Maaltijd van de Heer. U en jij bent van harte welkom! Naast het 'gewone' avondmaalsbrood staat op de avondmaalstafel een schoteltje met 'glutenvrij brood' voor mensen met een coeliakie- of glutenallergie.
Bent u/jij niet in de gelegenheid de kerk te bezoeken, dan wordt u/jij hartelijk uitgenodigd het Heilig Avondmaal actief met ons mee te vieren via livestream. Om de band met thuis tot uitdrukking te brengen zal aan het begin van de dienst door de diaken de 'kaars van verbondenheid' worden ontstoken. Doet u of jij actief mee? Zet dan een klein stukje brood, een glaasje wijn of druivensap klaar en wees met ons verbonden door thuis ook een kaars aan te steken en zo het Avondmaal van harte met ons mee te vieren!

Avondmaalscollecte Wender

Wender helpt mensen met opvang en ondersteuning om een positieve wending aan hun leven te geven. Een eigen plek. Weg van huiselijk geweld. Weg van (dreigende) dak- en of thuisloosheid.

Wender biedt veiligheid, rust en structuur, zodat mensen weer vooruit kunnen kijken. Durven te dromen. De draad weer oppakken. Het touwtje van het leven weer in handen nemen. Hoe ingewikkeld dat soms ook is.

Geef Douwe Egberts-waardepunten aan de voedselbank!

Heb je nog Douwe Egberts-waardepunten liggen waar je niets mee doet? De Voedselbank is er erg blij mee! Want voor jouw waardepunten kan de voedselbank pakken koffie krijgen voor haar klanten. En dat is een luxeproduct dat niet vaak in de pakketten voorkomt, maar wel enorm gewaardeerd wordt. U/jij kunt deze waardepunten inleveren op de kar van "Samen Geven!" Daarop staat een (rode) doos waar de waardepunten ingedaan kunnen worden.

Jeugd en Jongeren

Kindernevendienstproject: In de tuin – het leven wint

De graankorrel in de aarde (Johannes 12:20-27)

In de laatste week van zijn leven gaat Jezus naar Jeruzalem; daar geeft Hij het voorbeeld van de graankorrel in de aarde.

Jongeren Meetup

In april komen we niet de derde maar de eerste donderdag van die maand bij elkaar, namelijk op 3 april in De Fontein. Dit omdat de derde donderdag in de stille week valt en het dan Witte Donderdag is. We treffen elkaar eerst voor de maaltijd en gaan daarna in onze groepen uiteen. De kookploeg is bereid gevonden deze eerste donderdag voor ons te koken. Aanmelden voor de maaltijd gaat via jullie eigen app groepen. Zijn er nog vragen dan kun je contact opnemen met Peter.

Taakgroep Vorming en Toerusting

Zit je in een fase in je leven dat je zelf soms niet meer begrijpt waarom je op deze manier doet, denkt en voelt? En ben je bereid om te investeren in jezelf en hierdoor meer inzicht te krijgen? Dan is de Groundwork Basictraining (8-10 mei in Surhuisterveen) misschien wel iets voor jou. Het is een 3-daagse training, vanuit christelijk perspectief, waar je patronen in je gedrag en gevoel leert onderzoeken en herkennen. Zie voor meer informatie op de flyer die op de foldertafel in de hal ligt.

Jacqueline

Gebed

Agenda Gebedswerk

Dinsdag 1 april, 19.15 uur:

gebedskring bij familie Brouwer.

Vrijdag 4 april, 19.30-20.30 uur: Uitzichtgemeente, Archipelweg; samen bidden voor de situatie in en rond Israël.

Gebed gevraagd voor de vervolgde kerk in Niger:

In Niger is de radicaalislamitische groep Tariqa - Arabisch voor 'de weg' – actief. De groep gebruikt terreur als wapen om mensen aan de islam te onderwerpen. Bid dat de leden van Tariqa het evangelie horen, hun knieën buigen voor Jezus en voortaan Zijn weg van liefde volgen.

Algemene berichten

Even binnenlopen

Elke maandagochtend van 9.30 tot 12.00 uur kun je zonder afspraak binnenlopen in de werkkamer (zaal 4) als de deur open staat. Is de deur dicht dan ben ik in gesprek en kun je aankloppen. Is de voordeur van de kerk dicht dan graag aanbellen bij de glazen deur naast de kosterswoning (achterzijde kerk). *Ds. Jouke*

Dopen, belijdenis, trouwen

Soms heb je van die bijzonder momenten in je leven en als gemeente. Voor mij is dit iets bijzonders. Op 13 april staat een belijdenis met doop gepland. Op 11 mei een doopdienst voor kinderen en in de maand september drie trouw-

diensten. Ik blijf het een prachtig wonder vinden als jongeren en ouderen vandaag de naam van Jezus willen belijden, het teken van doop vragen en de zegen van God over hun huwelijk vragen. Herken jij dit verlangen bij jezelf of wil je meer weten, neem contact met me op, *Ds. Jouke*

Terugblik vorige Magazine De Fontein

Onder het kopje "homoseksualiteit en dan..." schreef ik vorige keer: *Tijdens een dienst in het voorjaar hoop ik meer aandacht te besteden aan Bijbellezen, begrijpen en toepassen. Of we beginnen met een module Bijbel van de cursus Bouwstenen voor je geloof.* Tot nu heb ik geen vragen gekregen over dit schrijven. Ook niet het verzoek om hiermee te beginnen. Is de tijd hiervoor niet rijp of denk je dat het niets toevoegt? Dat kan. Maar wie wel interesse heeft, laat het weten zodat ik een themadienst kan inplannen en mogelijk een cursus van 4 avonden over de Bijbel toen en nu, hoe, wat en waarvoor? *Ds. Jouke*

Lichtkring (voorheen 20+ kring)

Dinsdagavond 1 april ben je van 19.30-21.00 uur van harte welkom in de werkkamer (zaal 4). Vooraf kun je een hoofdstuk uit het bijbelstudiewerkboek *Leef in het licht lezen*. Voor 1 april is dat hoofdstuk 7 – licht als troost. Welkom, ook als dit je eerste keer is, je al langer lid bent, of maar één keer komt. *Ds. Jouke*

Vrouwenavond, 10 april 2025

U/jij van harte uitgenodigd op donderdagavond 10 april.

Een avond van ontmoeting, gezelligheid en creativiteit in het teken van Pasen. Vanaf 19.15 uur is de inloop met koffie/thee en wat lekkers. Neem gerust een vriendin, collega of buurvrouw mee!

Opgave bij Hanneke van Vliet, vóór donderdag 3 april. We hopen jullie allemaal te ontmoeten!

Een hartelijke groet van Hanneke, Marian, Helena en Femke

Paasontbijt

Op Paasmorgen 20 april verzorgt World Servants een heerlijk Paasontbijt! U/jij kunt zich hiervoor aanmelden via de intekenlijst in de stand van World Servants of via de mail: buffetdefontein@gmail.com. De wijkgemeente sponsort de World Servantsgroep waardoor u voor niets kunt aanschuiven. Inloop is vanaf 8.45 uur en om 9.00 uur starten we. Let op: de kerkdienst begint om 10.00 uur. *Groeten namens de World Servants groep.*

Magazine Open Doors

Het nieuwste magazine ligt op de lectuurtafel.

Om te luisteren

We the Kingdom – You bless me (thank You)
God voorziet.

Kerkdiensten

Zondag 6 april, 09.30 uur

ds. Alfons van Vliet uit Leeuwarden