

Allen van harte welkom en een heel goede en gezegende dienst toegewenst!
Meebelevén kan ook via defontein058.nl en kerkdienstgemist.nl



Zondag 5 april - Pasen

Voorganger ds. Jouke Telgenhof
Ouderling Erik Wolthuizen
Diaken Christiaan Okkema
Begeleiding Impuls en Guus Wolters
Gebedsteam Jouke Telgenhof en Jacqueline van Bruggen
Deze zondag is er oppas, kindernevendienst en tienerdienst

Pasen 2026

Al bijna 2000 jaar klinkt het goede nieuws. Nieuws dat de grootste macht en realiteit die wij kennen, tart. De dood is verslagen! Nieuws dat de eerste getuigen verwacht. Ze schrikken, zijn bang. Het is zo heftig dat ze niets kunnen zeggen. En toch kan en wil dit goede nieuws niet verborgen blijven. Welkom deze Paasmorgen in de kerk om te horen, zingen en bidden waar je niet van durfde te dromen: Jezus leeft en wij met Hem! Laat je Pasen 2026 inspireren en dan: GA en ZEG.

Liturgie

ELB 122 (*Daar juicht*)
Psalm 118: 1 en 5 (*Laat ieder 's Heren goedheid prijzen*)
Welkom
Psalm 68:7 (*God zij geprezen met ontzag*)
Stil gebed, bemoediging en groet
ELB 137 (*Omdat Hij leeft*)
Hemelhoog 654 (*Hoe groot zijt Gij*)
Geloofsbelijdenis over de Opgestane
Opwekking 764 (*Zegekroon*)
Gebed
Kindernevendienst: afsluiting project Locatie Jeruzalem
Projectlied
Bijbellezing Marcus 16
Opwekking 690 (*Hij leeft voor eeuwig*)
Verkondiging "Ga en zeg"
Opwekking 832 (*Jezus, Overwinnaar*)
Dank en voorbede
Hemelhoog 200 (*U zij de glorie*)
Zegen + lied 425 (*Vervuld van uw zegen*)
Na de zegen: "What an awesome God" Phil Wickham

'What an awesome God'

*Onze God is een ontzagwekkende God
Hij regeert vanuit de hemel hierboven
Met wijsheid, kracht en liefde
Onze God is een ontzagwekkende God
Halleluja!*

Collecte bij de uitgang
Na afloop tijd voor ontmoeting met koffie, thee en fris

Diaconie

Collecte

Bankrekeningnr. diaconie: NL37 INGB 0000 8448 06 t.n.v.
Diaconie PG Leeuwarden o.v.v. collecte 1 of 2.
U kunt uw giften ook geven via de Appostel App of scan de QR-code.

Collectedoelen

1e: Diaconie en kerk
2e: Kerk in Actie WereldDiaconaat
India kansarme kinderen
Kindernevendienst: Jarige Job



Collecte WereldDiaconaat

Stop kinderarbeid in India via onderwijs

In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Te vaak vallen deze kinderen uit op school, omdat ze te zwaar werk moeten doen of omdat hun ouders het belang van onderwijs niet inzien. Deze kinderen zijn voor en na schooltijd welkom in een *Bala Bata*, bijles in hun eigen dorp. Zo kunnen bijna 4.000 kansarme kinderen en hun families een betere toekomst krijgen.

Spaardoosjes inleveren

Iedereen die mee spaart met de spaardoosjes van Kerk in Actie kan deze inleveren Paaszondag 5 april in de hal van de kerk. We kiezen een mooi project. Alvast hartelijk dank!

Vakanties met aandacht

Op zoek naar een vakantie met zorg en aandacht dicht bij huis? Denk dan aan het Vakantiebureau. Er zijn 3 zorghotels in Nederland. Doorn, Wezep en Ermelo. Ook is er het Vakantieschip Prins Willem-Alexander. Vakanties voor senioren met of zonder zorg. Mensen met een beperking of mantelzorgers en partners met dementie. Informatie bij de Diaconie of www.hetvakantiebureau.nl

Jeugd en Jongeren

Kindernevendienst - Jezus is opgestaan! (Lucas 24:1-12)

Jezus is gestorven, maar Hij staat op uit de dood. De vrouwen ontdekken dat het graf van Jezus leeg is. Twee engelen vertellen hun dat Jezus is opgestaan uit de dood. Als de vrouwen dat aan de leerlingen vertellen, gaat Petrus meteen naar het graf.

Lieve kinderen,

Op zondag 12 april gaan we weer bloemenkaartjes maken. Jullie zijn van harte welkom na de dienst tijdens het koffiedrinken. We zitten aan de tafel waar de limonade staat en natuurlijk is er ook wat lekkers.

Elke zondag krijgt iemand uit de gemeente de bloemen van de Kerk, omdat iemand ziek is, veel alleen is of bijvoorbeeld iets naars heeft meegemaakt.

Het idee is om bij de bos bloemen een kaartje te doen, gemaakt door jullie. Een kaartje met bijvoorbeeld een tekening van een regenboog, hart, vogel of iets anders waar iemand blij van wordt en steun aan heeft.

Lieve groetjes van *Eveline*

Gebed

Agenda Gebedswerk

Dinsdag 7 april, 19.15 uur: gebedskring bij

Anneke de Jong, Waarlamke 19, Dronryp.

Vrijdag 10 april, 19.30-20.30 uur: Uitzichtgemeente; samen bidden voor het Joodse volk en Israël.

Gebed gevraagd voor de vervolgte kerk in Vietnam

“Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.” De Here Jezus bad deze woorden op Goede Vrijdag voor Zijn vervolgers. Bid vandaag dat christelijke families die vervolgd worden door hun dorpsgenoten de kracht krijgen om te vergeven. “Ze grepen mijn handen en sleurden me mijn huis uit.” Ngoc (63) werd door haar dorpsgenoten verstoten vanwege haar geloof in de Here Jezus. Ze mocht niets meenemen, zelfs geen kleding of voedsel. Bid voor haar!

Taakgroep duurzaamheid

Zoals we wel vaker doen willen we op zondag 12 april na de viering en koffie rond 11 uur afval gaan rapen in de omgeving van De Fontein. Alie Valkema zorgt weer voor materiaal. U wordt die morgen van harte uitgenodigd hierbij aan te sluiten.

Algemene berichten

Bijbelverkenning

Op iedere eerste dinsdagmiddag van de maand komen we bijeen van 14.30 tot 16.00 uur in zaal 3 van de kerk. We lezen over de komst van de Mensenzoon. D.V. 7 april gaat het over de grote scheiding tussen de schapen en de bokken (Mattheüs 25: 31-46). Neem je eigen Bijbel en elkaar mee. Iedereen is welkom. Vaak is het schurend en prikkelend wat Jezus zegt. Het is altijd met een duidelijk doel: bekeer je en leef het evangelie! Meer weten? Vraag het aan ds. Jouke.

Farsikring

Vanaf 12 april beginnen we op de Farsikring met de Alphacursus. Om de week komen we samen vanaf 15.30 uur en sluiten we af met een maaltijd. Het doel is om met onze Iraanse zussen en broers Jezus beter te leren kennen en de Nederlandse taal te leren spreken. Meer weten? Vraag het aan Germen en Saakje of aan Helena en Jouke.

Informatie vrouwenavond

De zelfgemaakte schilderijen van de laatste vrouwenavond mogen na de paasdienst mee naar huis worden genomen. Het was een bijzonder mooie collectie.

Onze dank hiervoor!

De eerstvolgende vrouwenavond hopen we te houden op donderdagavond 29 oktober. Als gastsprekerster hebben we Esther Hanemaaijer uit Dokkum uitgenodigd.

Verdere informatie volgt later.

Lieve groet van *Hanneke, Marian en Femke*

Gezocht: Koster (m/v) voor onze kerkdiensten

Om o.a. onze kerkdiensten mogelijk te maken, zijn wij op zoek naar een betrokken en praktische koster. Als koster zorg je ervoor dat alles rondom onze diensten soepel verloopt: je opent en sluit de kerk, bereidt ruimten voor en bent vertrouwd aanspreekpunt voor voorgangers en bezoekers.

Vind je het mooi om op de achtergrond een belangrijk bijdrage te leveren aan onze gemeente? Kun je eens in de 4-6 weken een zondag besteden en/of kun je soms door de

week in bijzondere omstandig een dagdeel vrij maken? Dan komen we graag met je in contact. Wil je meer weten, dan bevelen we van harte aan om de dienstdoende koster eens te bevragen of neem contact met ons op via kostersfontein@outlook.com.

Samen zorgen we ervoor dat onze kerk een warme en gastvrije plek blijft voor iedereen.

Groeten, *Johan van der Veen*

Kent u Family7 al?

Family7 is dé 24/7 christelijke televisiezender voor jou en je gezin. Family7 zendt televisieprogramma's uit die je (weer) in contact brengen met God. Muziekprogramma's zoals Kom zing mee, Homecoming, Hour of Power, Bijbelstudies en prachtige films met een boodschap. Family7 is in heel Nederland te ontvangen o.a. KPN (pakket-plus) Kanaal 78 en Ziggo (basispakket) kanaal 230. Stem ook eens af en laat je bemoedigen en opbouwen in je geloof.

Germen L. van IJs

Lieve broeders en zusters in Christus,

Onderweg naar Pasen. Een stille week. Christus die voor ons stierf. Om onze zonden teniet te doen en ons te verenigen met de Vader. Wat geweldig maar tegelijk ook zo pijnlijk verdrietig. Jezus, die bloed zweette, pijn en geseling onderging. Voor ons. Wat een genade! En Hij zei “Het is volbracht”. Opdat wij mogen leven als vergeven en bevrijdde kinderen van de Vader. Daar mag ik zondag 12 april DV met u over nadenken. Samen met Hayo achter het orgel hoop ik jullie te ontmoeten. Het thema van de verkondiging is Pasen ... en nu? Jezus die de zijnen roept om Hem te volgen. Toen en vandaag. We zien uit naar Gods woord!

Voorganger zondag 12 april

Esther Hanemaaijer

Kerkdiensten

Zondag 12 april, 09.30 uur

Mevrouw Esther Hanemaaijer, Dokkum