

Allen van harte welkom en een heel goede en gezegende dienst toegewenst!
Meebelevén kan ook via defontein058.nl en kerkdienstgemist.nl



Zondag 17 mei

Voorganger Ds. Jouke Telgenhof
Ouderling Sjoerd van Wijk
Diaken Josefien Zijlstra
Begeleiding Henk Visser
Gebedsteam Gerrit Jan en Femke Wolters
Deze zondag is er oppas en kindernevendienst

Samenthuisdienst

(Zonder tafels in de zaal, met 1 tafel op het podium)

Thema: bewijs genoeg?! Over de Opstanding van Jezus
Samen (s)preken over bewijzen en aanwijzingen van Jezus' opstanding (in de kerkzaal staan geen tafeltjes, alleen één op het podium).

- Was Jezus echt dood of was het schijn? wordt door theologen en islam beweerd
- Was het graf echt leeg? wordt in twijfel getrokken door sanhedrin en theologen
- Wat zegt het dat de eerste getuigen vrouwen waren?
- Wat lezen we in de Bijbel buiten de 4 evangeliën over de opstanding?
- Zijn er bronnen buiten de Bijbel die wijzen op de opstanding van Jezus?

Met drie belijdende gemeenteleden ontdekken we meer over het bewijs van Jezus' opstanding. Tijdens de preek nodig ik de drie aan tafel en krijgen ze ieder een minuut of 3 om hun vraag en ontdekking toe te lichten met een getuigenis waarom de opstanding van Jezus voor hen zo belangrijk is. Als voorganger preek ik in totaal 12 tot 15 minuten over 1 Korintiërs 15 en de punten 1 en 2 neem ik daarin mee. Na de dienst kan de preek verder gaan bij de koffie en de thee in de hal en mag je elkaar vertellen wat de opstanding van Jezus voor jou betekent. Ter inspiratie: *Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangene van uw zonden en worden de doden die Christus toebehoren niet opgewekt. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn* (1 Korintiërs 15:17-19).

Liturgie

Voor de dienst Johannes de Heer 25 *U zij de glorie*
Hemelhoog 207 *Omdat Hij leeft*
Welkom door kerkenraad
Sela *Opgestaan*
Stil gebed, bemoediging en groet
Psalm 21: 1, 3, 7 (lees in deze psalm voor "Heer", God de Vader; voor "koning", Jezus)
Leefregel/ geloofsbelijdenis Kolossenzen 3:5-11 *"Het oude afleggen en het nieuwe aandoen"*
Sela *Met Christus opgestaan*
Gebed
Moment met de kinderen
Kinderlied *Wij aanbidden U*
Bijbellezing 1 Korintiërs 15: 1-19
Psalm 42: 1 en 7 *Evenals een moede hinde*
Preek **"Bewijs genoeg?!" – over de opstanding van Jezus**
Opwekking 901 *Ik geloof*
Dank en voorbede
Enkele mededelingen over collecte, gebed, gesprek

Hemelhoog 728 *(Jezus leeft in eeuwigheid)*
Zegen (en heel het volk zei: Amen)

Collecte bij de uitgang
Na afloop tijd voor ontmoeting met koffie, thee en fris

Diaconie

Collecte

Bankrekeningnr. diaconie:
NL37 INGB 0000 8448 06 t.n.v.
Diaconie PG Leeuwarden o.v.v. collecte 1 of 2. U kunt uw giften ook geven via de Appostel App of scan de QR-code.



Collectedoelen

1e: Diaconie en kerk
2e: PKN Missionair Werk Nederland; Jongeren en geloof
Kindernevendienst: Jarige Job

Collecte Missionair Werk

Jongeren en geloof: online verbinden

Jongeren zijn dagelijks uren actief op sociale media. Wil je hen bereiken met een boodschap van geloof, hoop en liefde? Dan moet je daar zijn! Daarom werkt de Protestantse Kerk samen met christelijke online platforms, waar jongeren inspirerende video's en verdiepende content vinden. Maar het blijft niet bij online. Ze worden ook aangemoedigd om elkaar in het echte leven te ontmoeten en samen het geloof te ontdekken. Via social media krijgen ze hiervoor volop ideeën en inspiratie aangereikt.

Vakanties met aandacht

Op zoek naar een vakantie met zorg en aandacht dicht bij huis? Denk dan aan het Vakantiebureau. Er zijn 3 zorghotels in Nederland. Doorn, Wezep en Ermelo. Ook is er het Vakantieschip Prins Willem-Alexander. Vakanties voor senioren met of zonder zorg. Mensen met een beperking of mantelzorgers en partners met dementie. Informatie bij de Diaconie of www.hetvakantiebureau.nl

Jeugd en Jongeren

Kindernevendienst

Jezus gaat naar de hemel

Het verhaal van Hemelvaart is onder andere te vinden in Handelingen 1:1-11. In dit verhaal gaat Jezus naar de hemel, veertig dagen nadat hij opgestaan is uit de dood.

Gebed

Agenda Gebedswerk

Dinsdag 19 mei, 9.45 uur: Women to Women, bij Saakje van IJs.

Dinsdag 19 mei, 19.15 uur: gebedskring
bij familie Mollema.

Vrijdag 22 mei, 19.30-20.30 uur: Rehoboth;
samen bidden voor het Joodse volk en Israël.

Gebed gevraagd voor de vervolgte kerk in Iran

Huiskerkleidster Shima zat ooit in de gevangenis. "Ik kreeg een leeg vel papier voor me en de bewaker zei: 'Als je hier schrijft dat je er spijt van hebt dat je christen bent geworden en terug wilt keren naar de islam, dan kunnen we je helpen in de rechtszaal.'"

Shima vertelt verder: "Ik bleef even stil en zei kalm: 'Dat is geen bekentenis, maar een gedwongen leugen. Ik schrijf niet op wat ik niet geloof.'" Dank God voor haar moed. Dank ook voor de groeiende ondergrondse kerk in Iran!

Algemene berichten

Pinksterzondag

De periode tussen Pasen met Hemelvaart en Pinksteren ervaar ik altijd als een uitbundige periode. Waar het eerst lange en koude nachten zijn wordt de zon nu steeds krachtiger en de dagen langer. Dat is niet alleen genieten voor je lijf maar ook voor je ziel. Dat de zon schijnt is nog niet genoeg om de warmte te voelen. Het is aan jou en mij om uit de schaduw te komen en in de zon te gaan zitten, staan of zelfs wandelen. Dat laatste doe ik sinds januari dagelijks en het bevalt mij bijzonder goed. Tijdens een wandeling van een uur komen allerlei gedachten boven en word ik geraakt door het wonder van nieuw leven met zien van zoveel creativiteit in flora en fauna. Wat ook goed doet is een groet naar medewandelaars of zomaar een gesprekje. En het kan zomaar gebeuren dat er een gesprek met de Heer begint. Net als de Emmaüsgangers in Lucas 24 hoor en ervaar je dan iets. Het kan in je gaan branden. Energie gaat stromen en nieuwe vreugde en inspiratie borrelt op. Ervaar je dat ook? Deel het met mij en loop maandagochtend tussen 9.30 en 12.00 uur mijn werkkamer binnen of schuif aan bij de koffieochtend op woensdag van 9.30 tot 11.00 uur. En als je behoefte hebt kun je met me afspreken in de werkkamer voor een PPG-tje (Persoonlijk Pastoraal Gesprekje). En als het wandelen niet lukt of de energie wil bij jou niet stromen (dat heb ik begin dit jaar ook ervaren), ook dan ben je van harte welkom. Misschien kunnen we een keer samen wandelen. Net als de Emmaüsgangers. En het zou wat zijn als Jezus zelf zo maar meewandelt en tot ons gaat spreken. Hoe? Dat gaan we met Pinksteren (her)ontdekken met een themadienst als "de Heilige Geest, vreemdeling of vriend?". Ik wens jou en u als lezer van deze zondagsbrief Gods Adem tijdens het Pinksterfeest. Laat je verrassen door de Geest.

Een hartelijke groet ook namens Helena, *ds Jouke Telgenhof*.

Afwezigheid pastor

In week 21, van 18 - 22 mei, is Irene afwezig.

Gevraagd

Gemeenteleden die vanaf september 2026 op zondagochtend de zondagsbrief willen uitdelen en na de dienst de collecte willen tellen.

De groep die deze taak nu op zich neemt wordt kleiner, wat betekent dat zij zich vaker zullen moeten inzetten.

Het is niet een taak die veel tijd of inspanning vraagt, alleen aanwezig zijn om 9.00 uur.

Aanmelden kan bij Reinouw Jellema, tel. 06-83405045

Kampeerverweekend De Fontein

Flink later dan jullie van ons gewend zijn, melden wij ons! In tegenstelling tot eerdere berichten wordt het kampeerverweekend gehouden op 19, 20 en 21 juni 2026. Dit heeft ermee te maken dat we op De Kleine Wielen niet terecht konden en we een ander onderkomen op fietsafstand van Leeuwarden moesten vinden. Dat is op de valreep gelukt! We zijn dit jaar en hopelijk nog vele jaren welkom op natuurkampeerterrein Martenastate in Koarnjum! Daar hebben we een prachtig veld met volop mogelijkheden. Er is alleen geen huuraccommodatie. Het programma moeten we nog invullen, maar een aantal vaste elementen houden we er zeker in. Hierover informeren we jullie later nog. De tarieven liggen iets hoger dan we gewend zijn. Informatie hierover is op te vragen bij Jolanda.

Iedereen is van harte welkom! Aanmelden kan vanaf nu.
Dieuwke, Karina en Jolanda

Vrijwilligersavond – 29 mei

Ben jij betrokken bij De Fontein? Dan nodigen we je van harte uit voor de vrijwilligersavond op 29 mei! Zet de datum alvast in je agenda en meld je aan bij Sjoerd van der Meer of via de inschrijfflijst op de statafel in de hal.

Kerkdienst

Zondag 24 mei, 09.30 uur - Pinksteren

Ds. Jouke Telgenhof